

De Ballenbak

Ik gebruikte al heel lang een halve schelp voor Hero. Hier kon hij dan na het wandelen doorheen lopen als ik hem gevuld had met water om af te koelen. Hij stond het gehele jaar door in de tuin en raakte lek. Inmiddels een nieuwe bak voor Hero om water in te doen maar wat doe ik nu met de oude. Toen zag ik op de Facebookpagina van ons dorp iemand die ballenbak ballen aanbod. Gelijk op gereageerd en ik kreeg een tasje vol. In de schelp gedaan en kijken wat Hero er mee deed.

Nou niet veel, wel toen ik er koekjes tussen deed, hij dook in de bak op zoek naar de koekjes en gooide af en toe de ballen eruit.

Nogmaals de kracht van Facebook. Een buurvrouw zag mijn foto`s en vroeg of ik nog meer ballen wilde en kwam met twee vuilniszakken vol met ballen aan. Hero vond het geweldig maar ja als de koekjes op zijn is de lol er voor hem ook wel wat af. Toen Juci (Kuvasz) langskwam begon de pret voor haar, ze vond het geweldig de ballen en dook en vloog erachter aan.

Nu haal ik de ballen zo af en toe weer eruit, afgewisseld met andere spelletjes blijft het op zijn tijd toch leuk.

