

Waarom kauwt mijn hond zo graag?

In deze column wil ik graag uitleggen waarom honden zo graag kauwen en hoe ik als baasje in deze behoefte kan voorzien. Voor honden is kauwen van essentieel belang, het houdt het gebit, de kaken en het tandvlees gezond. Vooral pups hebben een zeer sterke behoefte om te kauwen als ze aan het wisselen zijn.

Het melkgebit komt op de leeftijd van drie weken door, het blijvende gebit komt vanaf de leeftijd van ongeveer 4 maanden door. Het wisselen naar het blijvende gebit gaat vaak gepaard met irritatie en soms wat ontstekingen. (Hier kan het homeopathische middel Chamomilla D30, 1 á 2 daags 10 globuli verlichting brengen)

Honden kauwen uit angst, verveling en om stress af te bouwen, maar ook omdat ze het simpelweg een leuke bezigheid vinden. Het is voor hun gewoon spelen, en met hun bek kunnen ze voorwerpen oppakken, hun omgeving verkennen. Het is essentieel gereedschap voor de hond.



Kortweg, de hond beoordeelt ieder voorwerp in zijn omgeving met de vraag: „Kan ik erop kauwen?“

Kauwen is dus een normaal, natuurlijk en noodzakelijk gedrag. Honden slapen over het algemeen genomen `s nachts en midden op de dag. Tijdens de ochtend en de namiddag zijn honden (algemeen genomen) dus het meest actief. En als er verder geen actie plaats vindt, gaan honden kauwen. Als de baas aan het werk is, zijn er maar bar weinig dingen die de hond kan doen. Een boek lezen, vrienden bellen of soapseries bekijken gaat nu eenmaal wat lastig voor onze hond. Dus het kauwen op voorwerpen is een welkome afwisseling als de baas er niet is, het verdrijft de tijd

immers.

Dit nu wetend, is natuurlijk de vraag hoe kan ik voorkomen dat mijn hond mijn spullen kapot maakt? Voordat je van huis gaat, zorg je ervoor dat de hond (pup) lekker uit is geweest en dat hij wat te doen heeft als je er niet bent.

De Kong is hier een geweldig hulpmiddel, en voor de Ttrahond zou ik de zwarte grote Kong (extreme xxl) willen aanraden.

De Kong kun je vullen met alles, hondenvoer, leverworst, geprakte banaan, yoghurt of kwark. Er zijn zelfs hele recepten te vinden op internet wat er allemaal mogelijk is.

(<http://www.hetbestevoormijnhond.nl/voeding/recepten/kong-recepten/>)

Ik vind een geprakte banaan met een klein beetje honing altijd een leuk recept, het is snel en makkelijk. Of yoghurt met een beetje honing en dan in de vriezer. Tada!!! Een hondenijsje!

De Kong mag in de vaatwasser, zodat hij goed schoon wordt. Is de hond te snel klaar met de Kong, kun je hem ook aan een touw ophangen, zodat de hond er wel bij kan maar even wat langer nodig heeft.





Dan kan ik nog wat andere speeltjes kopen om mijn hond te vermaken, het speelgoed van Zogoflex (West Paw) is heel erg robuust. Is hier uitvoerig getest en inderdaad onverwoestbaar! Ook een voerbal of snackbal is voor veel honden een groot plezier, deze kun je ook vullen met zijn dagelijkse voeding. Ook is nog niet zo lang iets nieuws op de markt, het heet Torgas Kauw wortel.

(http://www.diervoedingonline.nl/webshop/view_product.php?product=TKW1)

Voor de mensen die hun hond barfen kan een vleesbot een heerlijke afwisseling zijn voor de hond, hier kan hij zijn kuawbehoefte prima in kwijt. Maar ik waarschuw ook gelijk voor de gedroogde of gerookte botten (bv parmahambotten) die te koop zijn. Dit is geen goed idee, de hond kan zulke botten niet verteren, een verstopping is het gevolg. Ook de mergpijpjes kunnen zich om de kaak van de hond schuiven, uw hond zou niet de eerste zijn!



Gedroogde varkensoren, runderkophuid, bullenpees zijn een ware traktatie voor onze honden, maar deze kauwsnacks alleen geven in uw aanwezigheid. Gulzige honden kunnen proberen het in zijn geheel door te slikken en er in stikken...

Dus als uw Ttrahond de volgende keer weer eens ergens op begint te kauwen, denk dan dat het een natuurlijk behoefte is van de hond. Hij kan er niets aan doen.

