

Vuurwerk

Help! Vuurwerk!

De maand december is voor vele mensen een gezellige maand, helaas is dit niet het geval voor heel veel honden.

December betekent voor hen dagen vol met schrik en angst vanwege het vuurwerk wat al dagen voor oud en nieuw te horen is.

Heel veel honden zijn bang voor vuurwerk,. Vanaf de eerste knal begin december zijn ze al bang. In deze column wil ik u als eigenaar wat tips geven om makkelijker deze maand door te komen.

De ene hond is gevoeliger voor geluiden dan de andere hond, de andere hond heeft misschien een traumatische ervaring opgedaan en wellicht heeft de andere hond de angst gekregen doordat dit (onbewust) versterkt is door de eigenaar.

De reactie van de baas is heel erg belangrijk, schrikt de hond van een knal is het heel belangrijk om de hond niet te troosten. Dus de hond niet aaien, of geruststellend toe spreken, dit is voor de hond niet geruststellend maar bevestigt juist de angst.

Wel mogen we de hond steun bieden, wil de hond tegen de baas aanzitten, of op zijn voeten liggen of wil hij lichaamscontact hebben, kunnen we dat rustig toestaan. Of rustig een arm op de hond leggen, zonder te aaien. Mijn ervaring met angstige honden is dat ze het juist fijn vinden als ik een hand op hun rug leg, soort van lichaamscontact. Maar ik ga gewoon verder met mijn boek lezen of tv kijken.

Tijdens het wandelen gaan we niet mee in de angst, wil de hond naar huis rennen blijf dan staan, en wacht tot de hond weer aanspreekbaar is en niet meer wil „vluchten“. Boos worden heeft alleen een averechts effect, blijf rustig en probeer de hond met een spelletje of een voertje af te leiden.

Op de dag zelf, is het belangrijk dat de hond ver van te voren goed en lang wordt uitgelaten, het beste is ergens in een rustig gebied, maar houdt uw hond aan de riem! Zeker is zeker, uw hond zal niet de eerste zijn die in paniek wegrent en pas na dagen weer terug wordt gevonden! Als hij al wordt terug gevonden!

Na de lange wandeling, is het goed om de hond veel afleiding te geven door b.v. een kauwstaaf of een gevulde kong.

Doe uw gordijnen (rolluiken) dicht zodat er zo min mogelijk flitsen te zien zijn, doe uw radio of tv aan. Wij zoeken een concert op tv op en de dames krijgen lekkere hapjes te eten, zodat ze lekker bezig zijn.

Mocht uw hond weg willen in huis, laat hem rustig zijn plekje zoeken, maar laat hem dan wel met rust daar. Blijf zelf de rust zelve, u doet alsof er niets aan de hand is.





Soms helpt het om een andere hond erbij te hebben die nergens bang van is.

Het gebruik van medicatie is erg omstreden, sommige medicatie werken spierverslappend, de hond kan niet vluchten maar hoort wel alles en kan zijn angst niet uiten. Wel kunnen evt. natuurlijke producten zoals Zylkene, Puur Nervositeit en DAP ondersteunend werken.

En mocht u echt een hond hebben die extreem angstig is, overweeg dan om iets van te voren met de auto weg te rijden buiten het dorp / de stad om een rustige plek op te zoeken. Vaak wordt er buiten de bebouwing niet of een stuk minder vuurwerk afgestoken.

Als laatste wens ik u en uw hond een rustig en vooral angstvrij 2014!

