



## **Socialisatie**

De afgelopen periode zijn er veel Tatrachonden geboren binnen TOPNL. Zelf heb ik ook mijn B-nestje mogen verwelkomen en een dame is bij mij gebleven.

Omdat ik nu druk bezig ben met het socialiseren van mijn Beza, dacht ik dit thema te gebruiken voor mijn column en hoop de nieuwe baasjes te kunnen ondersteunen bij de eerste maar oh zo belangrijke weken.

### **De socialisering.**

Een puppy socialiseren betekent, hem aan mensen, plaatsen en „dingen“ te laten wennen. Iedere keer wanneer een pup iets onderneemt, wat het daarvoor nog niet kende, doet deze waardevolle ervaringen op.

De tijd tussen de 7de week en de 16de week vormt een jonge hond, en wat hij deze periode heeft geleerd vergeet hij nooit meer. Zijn ervaringen, zowel slechte als goede, vormen ook zijn persoonlijkheid en (bijna) voor altijd. Het maakt dat de hond verlegen, vrij, voorzichtig of moedig, leergierig of eigenzinnig is.

De pup moet de gelegenheid krijgen om de wereld te kunnen ontdekken, leuke en minder leuke ervaringen op te doen. Hij zal en moet zelfstandig beslissen in welke omgeving hij zich prettig voelt en hij heeft daar begeleiding en zekerheid bij nodig van zijn baasje.

Hoe vroeger een hond leert, ontmoetingen te hebben met mensen, andere honden, en zijn omgeving ontdekt, des te beter is het. Maar zo lang de pup nog in deze fase zit, laten goede en slechte ervaringen diepe indrukken achter, en drukken een zware stempel op het gedrag in zijn volwassen leven. Daarom is het belangrijk dat de goede ervaringen in de meerderheid zijn.

Met de volgende „dingen“ zou iedere pup goede ervaringen moeten opdoen.

Met alle dagelijkse dingen waar de hond later moet leven, zou de hond zich zeker moeten voelen, zoals autoritjes, bezoek van de postbode, contact met (buur)kinderen, voorbij rijdende auto's en vrachtauto's, grote dieren (koe, paard enz.), stofzuiger, grasmaaier, verschillende mensen (jong, oud, iemand in een rolstoel, gekleurde medemensen, iemand met een hoed op, iemand met een wandelstok enz.)

Laat je pup kennis maken met verschillende honden, maar overwegend positieve ervaringen, dus een „hallo zeggen“ is ook voldoende. De pup kan beter minder, maar daarvoor prettige contacten opdoen, als veel en vervelende contacten hebben. Daarom is een puppygroep waar 10 of meer pups met elkaar spelen erg onhandig, het „omver rennen“ en najagen van meerdere pups op een pup is een negatieve ervaring en kan er voor zorgen dat de pup later geen enkele hond meer leuk vindt! Beter is het als het maar 4 pups van ongeveer dezelfde leeftijd zijn. En bedenk na de 16de week zijn het jonge honden en zijn ze eigenlijk pup af.

Laat je pup lopen op verschillende ondergronden zoals gras, steen, parket, garage, tapijt enz.

Maak verschillende geluiden, klop eens op een emmer, maak muziek, maak lekker veel herrie. Ook optische indrukken, zoals overdreven met een vuilniszak wapperen, of een paraplu open laten klappen, bewegende dingen.

En een „nachtwandeling“, vaak als pups in het voorjaar zijn geboren is de winter een „donkere“ buitenwereld waarin alles net even anders is.

De pup wordt eigenlijk voorbereid op het leven in onze drukke wereld, zodat nieuwe situaties de hond niet angstig of zelfs agressief maken, immers heeft hij geleerd hiermee om te gaan. Maar doe het wennen stapje voor stapje, „overdoseer“ de pup niet, laat hem zelf de wereld ontdekken.



Er zijn twee hele belangrijke regels bij de socialisering van een pup:

1. aai nooit een pup als hij bang is!
2. Beloon de pup altijd als hij moedig is!

Dan heb ik nog enige tips voor „uitjes“ die gemaakt kunnen worden met de pup;

- Ritje met de bus/trein
- Bezoek aan het station (met lift?)
- Cafébezoek / restaurantbezoek
- Vrienden/familie/ bekenden bezoeken
- In de buurt van kinderspeeltuin/ kinderschool wandelen
- Parkeerplaats van een supermarkt
- Bezoek in een dierentuin
- Voetbalterrein
- Het lopen over een brug
- Bezoekje aan de dierenarts (even wegen en even wachten in de wachtkamer)
- Wandelingen op steeds een andere plaats

De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar kijk goed naar de pup, en denk er ook aan dat de pup geen uren kan lopen. Zijn botten, pezen en spieren zijn hier gewoon nog niet klaar voor. Tien minuutjes is ook voldoende, het hoeven echt geen uren zijn. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen dat de pup weer tot rust kan komen en zijn ervaringen kan verwerken. Het beste is dat te bereiken door te slapen of ergens op te kauwen ;)

Ik wens iedereen veel plezier met zijn pup en mijn mailbox staat altijd open voor vragen.

Graag wil ik jullie mijn Beza voorstellen die al het een en ander heeft mogen beleven. Wij zijn op bezoek geweest bij vrienden en haar zusje, de dierenartsenpraktijk heeft ze ook gezien en uit eten was ze ook al.

Als laatste nog een tip voor de pup die bij een andere hond (volwassen) komt te wonen of woont, neem de pup ook alleen mee op uitstapjes, immers moet de pup ook leren om op zijn „eigen pootjes“ te staan“.

Groetjes Melanie

