



Dominantieregels

Dominantieregels; feit of fictie?

Iedereen heeft wel eens van deze regels gehoord, in deze column wil ik graag er dieper op in gaan. Ik heb even de regels erbij genomen zodat het duidelijk is om welke regels het gaat.

Dominantieregels tegen over honden.

- 1) *Alle Alfa's (leden van de familie) hanteren even consequent de dominantie regels*
- 2) *Wees consequent Ja = Ja en Nee = Nee*
- 3) *U als ranghogere gaat nooit naar uw rang lagere hond toe*
- 4) *U als ranghogere blijft in elke situatie letterlijk boven uw rang lagere hond*
- 5) *U als ranghogere bepaalt wie er als eerst eet, wanneer er gegeten wordt en hoe lang er gegeten wordt*
- 6) *Als de deurbel gaat is de baas als eerste bij de deur (territoriumgrens)*
- 7) *De baas begroet als eerst de visite (de nieuwe roedelgenoten) in zijn territorium*
- 8) *U verlaat als eerste uw territorium (woning) en betreedt deze ook weer als eerste. Dit geldt voor elke situatie waarin sprake is van verandering van territorium, dus ook bij het trap lopen in huis. U gaat als eerste naar boven en/of beneden*
- 9) *U staat niet toe dat de hond u uitdaagt (bedelt) om aandacht, eten, uitgaan e.c.t*
- 10) *Alles in huis is van de baas (territorium) en niets is van de hond*
- 11) *De hond mag niet trekken aan de lijn*
- 12) *De hond mag geen rijgedrag vertonen*
- 13) *De hond mag zijn behoeften alleen doen daar waar jij het toe laat*
- 14) *U stelt geen eisen aan de hond waaraan hij niet kan voldoen.(ruimte geven voor rangorde ondermijnd gedrag)*
- 15) *U geeft geen opdrachten waarvan u weet dat daardoor uw gezag ondermijnd kan worden (conflict vermijdend gedrag)*

Deze dominantieregels zijn over genomen uit het boek: Honden trainen volgens de regels van de Natuur met de roedel methode.

Deze regels zijn gebaseerd op onderzoeken van in gevangenschap levende wolven. Inmiddels is bekend dat vrijlevende wolven zich in kleine roedels ophouden. Zo'n roedel bestaat uit vader en moeder en de welpen, misschien nog wat kinderen van de vorige worp. Heel anders als de wolven die in gevangenschap leven en niet weg kunnen.

En dan ook het gegeven dat wij mensen geen honden zijn en dit nooit zullen zijn. De hond is zich daar ook bewust van. Wij kunnen nooit tot de sociale groep der honden behoren.

Dus deze regels zijn overbodig, althans met welke gedachte ze zijn geschreven. Een hond is een sociaal levend wezen en om dat samen leven zo aangenaam mogelijk te maken voor beiden, zijn wel regels nodig. Maar dat zijn uw regels!

Terwijl ik dit schrijf ligt mijn Cissy naast mij op de bank en slaapt heerlijk ontspannen naast mij. Ze is voor de eerste keer drachtig en zoekt mijn nabijheid op omdat ze zich zo prettiger voelt.

Ik zie geen hond die de wereld wil veroveren, en ze mag zich gewoon op mijn hoogte begeven. Ook ligt ze graag bij ons in bed.





Nu is dit alles mogelijk omdat ik Cissy ook heb geleerd van de bank/het bed af te gaan als ik dat zeg. En zo zijn er nog meer regels in huis, zo mogen ze als eerste de deur uit. Maar moeten wel even wachten tot ik ook buiten ben, en trekken aan de riem is ook geen vorm van dominantie. Wanda hebben we heel consequent geleerd niet te trekken, bij Cissy was ik wat lakser. Met het gevolg dat Cissy soms flink kan trekken, omdat ze wat ruikt, ziet of gewoon heel nodig moet plassen. Nu heeft een Tatrahond een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn baasjes, dit is aangeboren, en hier valt veel te leren voor zowel de hond als de baas.

Met name als de deurbel gaat, of als we honden en/of mensen tegen komen in hun vertrouwde omgeving. Hier moet duidelijk zijn dat de baas het best zelf kan regelen. Ik train op het commando "zit" achter mij, of even snuffelen aan het bezoek en dan moet "mijn" bezoek met rust worden gelaten. Tenzij mijn bezoek het leuk vindt om de dames te aaien.

Ook heb ik mijn dames bijgebracht dat hun speelgoed in een mandje zit, en de rest van het huis is van mij. Niet omdat ik zo dominant ben, maar op deze manier maken ze niets stuk in huis. Iedere dag worden alle speeltjes weer terug in het mandje gedaan. De rest van het huis is van mij. Ook het eten gaat naar mijn regels, zodat er genoeg duidelijkheid bestaat voor beiden. Het tijdstip kan iets afwijken, dat bepaal ik, omdat als de hond altijd op hetzelfde tijdstip te eten krijgt, de maag alvast reageert met het aanmaken van maagzuur. Ben ik dan wat later, kan het zijn dat ze gal gaan spugen. Tijdens het eten heeft iedere hond zijn eigen plaats, en mag er niet in de bak van een ander gedoken worden. Hier ben ik heel streng en soms hard in, maar dit voorkomt ruzie onderling, ik zorg voor duidelijkheid. En laten ze hun eten staan, dan zijn ze hier ziek! Een hond alleen kan het wel laten staan als hij/zij eigenlijk te veel krijgt, of als er een teef loops is in de buurt, of de baas al eens wat lekkers er door heen heeft gedaan. Dan heeft de hond geleerd, wacht gewoon af, dan krijg je een gourmet menu.

Zo, nu weer even terug naar de regels. Een hond mag nooit rijgedrag vertonen, staat ertussen. Ik vind dat overtrokken, zoals ik in mijn column over stress bij honden heb geschreven gebeurd dit ook bij honden die stress hebben. Als voorbeeld wil ik vertellen over Lucky, een labrador retriever van 16 weken die voor het eerst bij mij in de puppygroep was. Hij vond alles erg spannend, soms ook wel wat eng maar vooral ook heel erg leuk. Hij mocht spelen met de andere pups, en genoot zichtbaar. Hier liet hij ook het rijgedrag zien, voor mij was het duidelijk omdat alles wel heel spannend en leuk was. Ik gaf zijn baasje de opdracht om hem te roepen zodat hij even uit de groep was. Dit was maar twee keer nodig geweest, daarna was het over bij Lucky. Dit gedrag had niets met dominantie te maken, maar met stress (onzekerheid), had zijn baasje hier Lucky voor gestraft, had hij zijn baasje niet meer gesnapt.

Als laatste wil ik nog wat zeggen over het ontlasten van de hond, normaal gesproken mogen ze zich ontlasten waar ze willen, dat is wat anders als markeren. Markeren mogen ze overall als ze los lopen, zitten ze aan de riem mogen ze zich ontlasten als het hoge nood is. Maar markeren (en teven kunnen dat net zo goed als reuen!) mogen ze doen waar ruimte en tijd is. In de stad is het niet gewenst en het hekje of de haag van de burens is net zo ongeschikt, ik bepaal dus wel waar ze mogen markeren, maar de hond te lang zijn behoefte op laten houden is niet goed en ongezond.

Ik hoop dat er wat duidelijkheid is gekomen in de rareiteit van deze regels, een hond is een sociaal levend wezen die met ons samen leeft, daar zijn huisregels voor nodig zodat de hond weet wat hij mag en wat hij niet mag. Hieruit volgt ook een gevoel van veiligheid voor de hond, en dat is wat onze huisregels belangrijk maakt.

Groetjes Melanie

